



**ΚΙΝΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ**

για μια Ανοικτή Κοινωνία

Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑΣΚΕΦΘΕΙ ;

Το νέο Σχέδιο Νόμου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που ετοιμάζεται να ψηφίσει η Βουλή - όπως και όλα τα προηγηθέντα - έχει προκαλέσει, για μια ακόμη φορά, έντονες αντιδράσεις. Πολλοί διακεκριμένοι Ακαδημαϊκοί, εν ενεργεία και Ομότιμοι Καθηγητές, έχουν ήδη ταχθεί υπέρ του Σχεδίου Νόμου αναγνωρίζοντας ότι έχει ίσως κάποιες αδυναμίες αλλά αποτελεί, οπωσδήποτε, σοβαρό βήμα προόδου.

Οι πιο πολλοί εν ενεργεία πανεπιστημιακοί προβάλλουν έντονες αντιρρήσεις και το απορρίπτουν. Η δε Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι είναι αποφασισμένη να μη τον εφαρμόσει. Και, πριν από λίγες μέρες, οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απειλησαν, σε ανακοίνωσή τους, ότι δεν θα ανοίξουν τα Πανεπιστήμια τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Όμως η χώρα μας διανύει μια από τις δυσκολότερες εποχές της σύγχρονης ιστορίας της. Η αγωνία για το αύριο και ο ανθρώπινος πόνος αναπόφευκτα θα βαίνουν εντεινόμενα. Μοιραία θα πυκνώσουν τα κρούσματα βίαιων εκδηλώσεων και κατάφορων παραβάσεων του Νόμου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Για τους λόγους αυτούς, ο ρόλος της ηγεσίας είναι καθοριστικός και το άνωθεν καλό παράδειγμα πιο αναγκαίο παρά ποτέ.

Χωρίς να υπεισέλθει στα του νέου Νόμου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, η Κοινωνία των Πολιτών διερωτάται: Σε μια χώρα δημοκρατική, πώς είναι δυνατόν επιστήμονες, που επέλεξαν την Πανεπιστημιακή πορεία, να δίνουν το παράδειγμα της οργανωμένης απείθειας στο Νόμο ; Πώς είναι δυνατόν ανώτατοι Εκπαιδευτικοί που καλούνται να διδάξουν τη νεολαία και να διαμορφώσουν τους αυριανούς πολίτες της χώρας, πρώτοι να δίνουν το παράδειγμα της μη συμμόρφωσης σε ένα στοιχειώδη κανόνα της δημοκρατίας ;

Αναρωτήθηκε άραγε η Πανεπιστημιακή μας Κοινότητα για ποιο λόγο χάνει, αργά και σταθερά, τη συμπαράσταση της Κοινωνίας μας ; Αναρωτήθηκε μήπως θα έπρεπε να επικοινωνήσει ουσιαστικά με τους συμπολίτες της και δη με τη σύγχρονη αντίληψη της κοινωνικής λογοδοσίας ;

Σκέφθηκε ποτέ ότι η διαδικασία αυτή αρχίζει με την αυτο-αξιολόγηση, με σύγχρονα κριτήρια - βάσει διεθνών συμφωνιών και κανόνων - και με στόχο την αυτοβελτίωση ; Και, βέβαια, όλα αυτά με πλήρη διαφάνεια.

Αντί για μόνιμες αντιρρήσεις στην όποια προσπάθεια βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου της Ανώτατης Εκπαίδευσης, γιατί να μη προβάλει δικό της σχέδιο αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού, σχέδιο πειστικό, που να μπορεί να τύχει εθνικής και διεθνούς αναγνώρισης ;

Μήπως να το Ξανασκεφθεί η Πανεπιστημιακή Κοινότητα ;

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος
Πρόεδρος

Στέφανος Γερουλάνος
Αντιπρόεδρος

Νίκος Φραγκάκης
Αντιπρόεδρος