

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ κ. Θ.ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ  
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Στην Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία πιστεύουμε ακράδαντα ότι συμφέρον όλων των Ελλήνων είναι οι επιδόσεις της χώρας μας – ποιοτικές και ποσοτικές, κοινωνικές και οικονομικές – να πλησιάσουν το συντομότερο δυνατό το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Ασφαλώς ο στόχος αυτός δεν είναι εύκολος αλλά είναι επιτεύξιμος και συμφέρει ολόκληρη την κοινωνία μας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και σε βάθος χρόνου.

Δυστυχώς, με αυτό το κριτήριο, η χώρα μας είναι ουραγός σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα δε στον Εθελοντισμό . Και εδώ, δεν έχουμε κανένα ελαφρυντικό, καμιά αντικειμενική εξήγηση, είμαστε κοινωνικά αδικαιολόγητοι.

Εξ ου και η εμμονή της Κίνησης Πολιτών αλλά και του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στη συνέχιση του Πανελλαδικού Διαγωνισμού των Νησίδων Ποιότητας, που αναδεικνύει, βραβεύει και κυρίως προβάλλει στις νεότερες γενιές μας τα πιο αξιόλογα προς μίμηση παραδείγματα.

Για τους λόγους αυτούς, ευχαριστούμε εσάς προσωπικά, εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, που για τρίτη φορά τιμάτε την τελετή βράβευσης των Νησίδων Ποιότητας, παρέχοντας έτσι στους βραβευόμενους εθελοντές την επισημότερη Κρατική αναγνώριση και – όπως μας έχουν εξομολογηθεί στο παρελθόν μερικοί από τους βραβευθέντες – «μια από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής τους».

Τονίζουμε τη σημασία της αναγνώρισης διότι, ως κοινωνία, είμαστε συχνά πληθωρικοί στις αρνητικές διαπιστώσεις, την κριτική και τις κατηγορίες αλλά, δυστυχώς, εξαιρετικά φειδωλοί στην αναγνώριση του ήθους και στον έπαινο της εθελοντικής προσφοράς.

Η αναγνώριση ωστόσο αποτελεί το οξυγόνο του εθελοντισμού με την έννοια της ανώνυμης προσφοράς στον τυχαίο συνάνθρωπο.

Είναι όμως πολλά τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που μαστίζουν ή απειλούν την Κοινωνία μας.

Πέραν της υπογεννητικότητας και των άλλων δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων, και που είναι λίγο-πολύ γνωστές, ανακύπτουν εντεινόμενα προβλήματα μεταναστών και προσφύγων. Για να μην αναφερθούμε και στα παλιότερα προβλήματα κλάδου υγείας, ναρκωτικών, διαφθοράς, τρομοκρατίας και της γενικευόμενης, δυστυχώς, ανομίας. Τα τελευταία χρόνια, όμως, συνειδητοποιήσαμε πιο έντονα και την έκταση των θεμάτων που σχετίζονται με τα ΑμεΑ – παιδιά και ενήλικες.

Παντού και μόνιμα, πάσχομε από ανεπαρκή προσφορά εθελοντισμού. Αυτός είναι ο ουσιαστικός λόγος για τον οποίο συνεχίζουμε την παράδοση των Νησίδων Ποιότητας.

Στη θλιβερή αυτή εικόνα, ωστόσο, μοιάζει να φέγγει μια ακτίνα φωτός. Συγκεκριμένα, την τελευταία δεκαετία, στην Ελλανόδικη Επιτροπή των Νησίδων Ποιότητας, έχουμε διαπιστώσει μια συνεχώς εντεινόμενη δυσκολία πρόκρισης και επιλογής των ομάδων που θα βραβευσθούν, και αυτό λόγω του αυξανόμενου σε κάθε διαγωνισμό αριθμού των υποψηφίων ομάδων εθελοντών, οι οποίες ομάδες παράγουν συλλογικό έργο ποιότητας και πραγματικά αξιέπαινο: 'Αριστος οϊωνός που μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας.

Πριν δυο χρόνια ακριβώς, στη δημόσια εκδήλωση του 4<sup>ου</sup> διαγωνισμού Νησίδων Ποιότητας και σ'αυτή την ίδια αίθουσα, είχαμε επισημάνει μια αδυναμία, ένα ελάττωμα του συστήματος πρόκρισης των ομάδων. Είχαμε διαπιστώσει ότι η συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων υποψηφιοτήτων απέβαινε σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος και υπέρ του πόνου της μάνας για το παιδί ή του πολίτη για τον πάσχοντα συνάνθρωπό του. Η αξιολόγηση υπαγορευόταν υποκειμενικά, λιγότερο από το μυαλό και περισσότερο από την καρδιά.

Κρίναμε λοιπόν ότι αυτή η, αναπόφευκτη ίσως, εξέλιξη δεν ήταν επιθυμητή γιατί η κοινωνία στο σύνολό της – και ιδιαίτερα η νεολαία μας - χρειάζονται ευαισθητοποίηση για τη φύση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

'Ετσι αναγγείλαμε τότε ότι θα θεσπίζαμε χωριστή βράβευση, ειδικό βραβείο για τις ομάδες εκείνες που επιτελούν έργο ουσιαστικό, εποικοδομητικό για την προστασία του Περιβάλλοντος, είτε προληπτικό είτε θεραπευτικό. Και, όπως θα ακούσετε σε λίγο, αυτή η πρωτοβουλία μας απέδωσε ήδη τους πρώτους καρπούς της.....

Χρέος μας είναι, εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε, να υπενθυμίσουμε πάλι απόψε, όπως άλλωστε σε κάθε διαγωνισμό Νησίδων Ποιότητας, ότι ο θεσμός αυτός δημιουργήθηκε επί Προεδρίας Λεωνίδα Κύρκου – στην Κίνηση Πολιτών - και 'Εφης Καλλιγά στο τότε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είναι και πάλι σήμερα κοντά μας.

Εξίσου χρέος μας είναι να υπενθυμίσουμε ότι ο Διαγωνισμός, που αποτελεί ήδη θεσμό, ίσως να μην είχε εδραιωθεί εάν δεν είχε δεχθεί από την πρώτη εκδήλωση να μας τιμά ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Στεφανόπουλος. Και εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι εξακολουθεί να μας τιμά με την παρουσία και την εκτίμησή του.

Οφείλουμε ακόμη να μνημονεύσουμε τον αείμνηστο πρώην Πρωθυπουργό Γεώργιο Ράλλη ο οποίος πρώτος, από το ξεκίνημά μας κιόλας, ηγήθηκε της Ελλανόδικης Επιτροπής, δίνοντας έτσι δημόσια αξιοπιστία στο διαγωνισμό.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» οφείλουμε ακόμη στα μέλη της Ελλανόδικης Επιτροπής και ιδιαίτερα στον Πρόεδρό της, Καθηγητή Στέφανο Γερουλάνο, για την άμεση προθυμία τους να αναλάβουν το έργο της αξιολόγησης και πρόκρισης των υποψηφιοτήτων και της αποψινής παρουσιάσής τους .

Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω θερμά τους δωρητές και χορηγούς μας:

- . την COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ
- . τη VIVARTIA
- . τη FAMAR
- . τη EUROBANK
- . τον ΟΜΙΛΟ ΦΟΥΡΛΗ
- . την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

καθώς και τους χορηγούς επικοινωνίας, ΕΡΤ και ΝΕΤ 105,8.

Η προθυμία τους να στηρίξουν αυτό το διαγωνισμό αποδεικνύει έμπρακτα την πίστη τους στην έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Τέλος, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε επίσης τις κυρίες και τους φίλους που ήλθαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας να συγχαρούν τις ομάδες των εθελοντών. Η επιτυχία της αποψινής εκδήλωσης θα είναι έργο όλων.

Χαίρομαι που συνεχίζεται αυτός ο Διαγωνισμός των Νησίδων Ποιότητας γιατί είναι μια πρωτοβουλία χρήσιμη, ίσως και απαραίτητη, για την Κοινωνία μας.

Και, κυρίως, συχαίρω τις ομάδες των συμπολιτών μας που βραβεύσαμε απόψε για το αξιόπαινο έργο τους. Και τους συνιστώ και ενθαρρύνω να το συνεχίσουν και να το εντείνουν, όσο γίνεται, για το καλό της Ελλάδας και των απογόνων μας.

Τέλος, θα πρέπει όλοι μαζί να ευχαριστήσουμε τις ομάδες που έλαβαν το βραβείο απόψε από τα χέρια του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το έργο που επιτελούν είναι αξιοθαύμαστο, αποτελούν δε λαμπρό παράδειγμα εθελοντισμού προς μίμηση. Η κοινωνία μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ συμπάρασταση, αλληλεγγύη, έκφραση ανθρωπιάς και συμπόνιας.

Ευχόμαστε από καρδιάς σε όλους εσάς που βραβευθήκατε απόψε, ο Θεός να σας έχει πάντα καλά και να σας δίνει τη δύναμη να συνεχίσετε το έργο σας.